

**Beeldje Michiel is klaar!**

Al jaren koestert de Stichting Michiel de Ruyter de wens een beeldje van goede en betaalbare kwaliteit te laten maken.

Eindelijk is dat gelukt, dankzij de Mariniers webshop en foto's gemaakt door het Koninklijk Instituut voor de Marine van het standbeeld in de hal waren wij in staat onze wens in vervulling te laten gaan. Hieronder hoe u er ook een kunt verkrijgen.

@MdeRuyterNL op Twitter, FB, Instagram

Tafelmodel standbeeld Lt-Adm Gen Michiel A. de Ruyter

**Omschrijving**

Afmeting: 27cm hoog
Materiaal: zwaar epoxy
Naar: Standbeeld te Vlissingen (L Royer)
Prijs: €116,76 (mariniers: €116,65, vloot: €116,07)
Prijs is inclusief verzendkosten in NL
Prijs voor mariniers cq vloot is van toepassing als u ons kunt overtuigen van marinier of vloot te zijn (geweest).
Kwantumkorting voor bedrijven en instellingen in overleg.

Bestellen

stichting@deruyter.org
ovv van uw wens en adresgegevens.

Overboekingen

Stichting M de Ruyter
NL30ABNA0642367582
ovv beeldje - uw naam & aantal
Schrijf niet over alvorens contact met ons gehad te hebben.
De voorraad is beperkt.
Nabestellingen kost enige tijd.
PS. Scheepsklok en ponjaards worden niet bijgeleverd.

**"Agenten voor de Koning, Engelse spionage tijdens het Rampjaar 1672-1673"**

Snyl Taylor, havenmeester van Harwich, runde een netwerk van Engelse spionnen in de Republiek.

Terwijl de postboten tussen de vloot doorvoeren en alles wat zij zagen rapporteerden, waren er ook spionnen in de havensteden actief. Zij vielen niet op tussen het internationale gezelschap van huurlingen, migranten en passanten waar de Republiek van overliep. Informatie werd verkregen door observatie, door ronduit vragen of door het te kopen. Maar ze werden ook gefopt.

En af en toe schreven ze zaken op, die in onze geschiedschrijving niet neergelegd zijn en nu weer naar boven komen in de brieven die in Kew, Engeland nog te lezen zijn.

Het raadsel rond het doorvaren van de ketting bij Chatham is eindelijk opgelost.

Het is duidelijk wat er met de boegspriet van de Royal Charles is gebeurd én

Hoe in Rotterdam een aanslag op onze vloot verijdeld kon worden...

[\(Waanders uitgeverij, €22,50\)](#)

Eén brief legt de basis voor een volgende ontdekkingsreis...!

**"Slag OP de Waterlinie"**

De Oude Hollandse Waterlinie is maar één keer geactiveerd in onze geschiedenis. Gedurende het Rampjaar 1672-1673 werden dijken doorgestoken, liepen polders, uiterwaarden, maar ook boerenland onderwater en lag Holland er veilig achter. Tenminste, dat hoopten we.

De Franse troepen wisten met enige regelmaat de Prins te verrassen met een omtrekkende beweging en met 3000+ manschappen op de forten af te stormen. Daar redde men het vege lijf of werd in vele gevallen overrompeld. In één geval trok men over het ijs tot aan Zwammerdam om dat vervolgens te verwoesten en de bewoners uit te moorden. Tot zover bekende kost.

Maar waarom....

Was de vloot tussen 7 juni 1672 (Solebay) en 7 juni 1673 (1e Schooneveld) niet actief?

Was de bemanning grotendeels van boord?

Stopten de Franse troepen bij de forten en trokken ze niet na enige vertraging verder?

Zette Michiel de Ruyter 250+ uitleggers en 400+ walvisvaartsloepen in?

En Isaac Sweers 1000 paar schaatsen?

Vragen waar Anne Doedens, Adri van Vliet, Rob de Wit en onze voorzitter met andere historici antwoorden op vinden. De wijze waarop de Republiek is gered van de ondergang voegen zij een heel nieuwe verhaal aan toe. Publicaties in Mars & Historia 57/2, zomer-editie Elseviers Weekblad en diverse dagbladen.



Hebt u vrienden of kennissen waarvan u vermoedt, dat zij deelname aan onze activiteiten op prijs stellen, deelt u deze nieuwsbrief dan via social media of email.
Nieuwe activiteiten worden als eerste via de nieuwsbrief met onze achterban gedeeld.
Voor vragen kunt u ook contact met ons opnemen: stichting@deruyter.org

[Deel](#) [Tweet](#) [Verstuur](#)

Copyright © 2023 Stichting Michiel de Ruyter, All rights reserved.

[unsubscribe from this list](#) [update subscription preferences](#)

