

Melden bij Bioscoop Pathé Buitenhof ovv naam overschrijving

[View this email in your browser](#)

Activiteiten & zoektocht

- Film, Slag bij Vaagen
- Zoektocht schilderij Salamander
- DMRC roeiers onderweg naar

Londen

- Herdenking 6 februari
- 2017 Tocht naar Chatham

Blijf ons volgen op Twitter & Facebook.

Activiteiten

Sinds de film "Michiel de Ruyter" in première is gegaan zijn 850.000 bezoekers genoteerd. Een groot succes en nu zij ook in de USA, UK, Denemarken, Frankrijk, Vietnam, China, Zuid Korea en Japan te zien is wordt dat succes alleen maar groter. Ook de aanschaf op DVD of downloads via iTunes gaan goed.

Onze Stichting werd door de oud-voorzitter vertegenwoordigd bij een herdenking van de Slag bij Vaagen, Noorwegen, afgelopen augustus. Hoewel het ceremonieel werd opgeluisterd door "nautisch weer" toch

een mooie gelegenheid om de banden aan te halen en ons erfgoed ook in Noorwegen onder de aandacht te houden. Voor degenen die zich afvragen waar deze slag over ging, verwijs ik graag naar de site.

Zoektocht naar de Salamander

Van Michiels oorlogsschepen zijn wel afbeeldingen bekend, maar van zijn eigen handelsschip de 'Salamander' niet. Er bestaat een houten model van dit schip dat is gemaakt naar aanleiding van de opmerkingen die Michiel erover maakt in zijn journalen. Het formaat is dus ongeveer bekend. Een schip is herkenbaar aan een unieke achterkant: de spiegel. De spiegel van dat houten model is echter het resultaat van de fantasie van de modelmaker. Recent vond Arthur Scheijde, die een boek vol nieuwe vondsten over Michiels Zeeuwse jaren schreef, in Amsterdamse notariële archieven de omschrijving van **een schilderij waarop de Salamander moet staan afgebeeld, vergezeld door drie Barbarijse roofschepen**. Vermoedelijk is dit het moment dat De Ruyter die oorlogsschepen uit Algiers bij Salée (Rabat) ontmoette en met zijn handelsschip het vuur op hen opende. Ook bestaat er blijkbaar **een schilderij waarop De Ruyter een Spaans schip op zee tot zinken heeft gebracht**. Deze twee tot op heden onbekende schilderijen staan genoemd in de boedelinventaris van Michiels zoon Engel de Ruyter in 1683. Ze moeten zijn vererfd via zus Alida of zus Cornelia de Ruyter. Wellicht hangt één van

deze schilderijen vandaag de dag nog aan de muur bij een nazaat. (Her)kent u één van deze schilderijen, neem dan aub contact op met Frits de Ruyter de Wildt of stuur een mail aan stichting@deruyter.org. Het zou betekenen dat we voor het eerst zien hoe Michiels handelsschip er écht uit heeft gezien.

DMRC roeiers

Vandaag zijn ze begonnen aan de oversteek; de roeiers van de Dutch Marines Rowing Challenge.

De bedoeling is om in dit 350e jaar sinds de oprichting van het Korps een totale afstand van 350 km te roeien. De kop is er al af na hun vertrek uit Rotterdam afgelopen zaterdag. 24 uur later kwamen zij aan in Vlissingen voor een bescheiden ceremonieel bij het standbeeld van Michiel, de korpsvader.

Frits de Ruyter de Wildt had zich aangeboden als vrijwilliger om de steunpunten tijdens de nacht te bemannen met enkele echtgenotes en een zestal mariniers, zodat de roeiers een warme bak koffie en voldoende te eten kregen aangereikt.

Vanmorgen zijn ze vertrokken voor de overtocht die vrijdag eindigt bij de Tower Bridge. De volgende dag zullen zij meedoen aan de Great River Race. Ach, daar zijn het mariniers voor, toch!!

Het hogere doel DMRC is hun kameraden in nood te ondersteunen. Mariniers of nabestaanden die een steuntje in de rug kunnen gebruiken worden door uw donaties aan de DMRC geholpen.

de DMRC geholpen.

Steun hen door een bezoek aan www.DMRC.nl en maak een bijdrage over.

Herdenking 6 feb 2016, Nieuwe Kerk

We gaan na twee jaar afwezigheid weer naar de Nieuwe Kerk in Amsterdam voor de herdenking van de bevrijding van de Hongaarse predikanten. Zaterdag 6 februari in de ochtend (voor openingstijden tentoonstelling) zal een bescheiden programma samengesteld worden.

Programma. Enkele lezingen door een u bekende, maar ook 1 verrassende spreker, ceremonieel kranslegging en de mogelijkheid de crypte van binnen te zien.

Aanmelden. Tegen de tijd, dat het programma vastgesteld is zal een geringe bijdrage per persoon gevraagd worden. U kunt deze overmaken naar NL30ABNA0642367582 tnv Stichting de Ruyter ovv "160206 & achternaam". (niet meer dan dat svp, voor groepen volstaat 1 naam)

Aantallen: Er is plaats voor 150 personen.

Ik hoop een groot aantal van u te mogen zien voor dit mooie programma.

Tocht naar Chatham

In de zomer van 2017 is het 350 jaar geleden, dat de beroemde Tocht naar Chatham plaatsvond. Mogelijk vinden er in 2016 al herdenkingen plaats op Terschelling in het kader van "Holmes' Bonfire", de directe aanleiding tot de Tocht een jaar later, maar dat is nog niet duidelijk. Wij wachten daar niet op en met ons diverse andere partijen. Zowel de Docklands in Chatham, als Upnor Castle zijn enthousiast (!) om "the most glorious defeat" van de Engelse marine te herdenken. Dit jaar vond al een re-enactment van de aanval van mariniers op het kasteel

plaats en was er een heuse "Dutch week".

De Koninklijke Marine, het Korps Mariniers, het Rijksmuseum en enkele historici hebben hun medewerking aangegeven. Een klein dilemma is, dat de diepgang van ZrMs de Ruyter ietsje te groot is voor de Medway.

Aangezien bij de uitvoering 350 jaar geleden ook gebaggerd zou zijn lijkt me daar best een oplossing voor te bestaan... We gaan het meemaken.

Komend weekeind vinden de eerste contacten met de NL ambassade en enkele Engelse historici plaats en inventariseren wij de mogelijkheden . We houden u op de hoogte!

Copyright © 2015 Stichting Michiel de Ruyter, All rights reserved.

U ontvangt deze email omdat u heeft aangegeven op de hoogte gehouden te willen worden over nieuws rondom stichting M.A. de Ruyter.

Our mailing address is:

Stichting Michiel de Ruyter
Postbus 82310
Den Haag, Zuid-Holland 2508 EH
Netherlands

[Add us to your address book](#)

[unsubscribe from this list](#) [update subscription preferences](#)