

Jan van Galen (1604-1653)



Hij trad in 1630 in dienst van de Directie voor de vaart op het Oosten en Noorwegen, te Amsterdam. Dat was een particuliere organisatie die de koopvaardij beveiligde tegenover piraterij.

Onverzettelijk begeleidde hij vele konvooien en wist, zonder veel opzien te baren, vele overwinningen te behalen.

Evenals de Ruyter zou doen na de Slag bij St Vincent in 1641, liet van Galen zich laatdunkend uit over 's Lands Marine. Toch nam hij er, onder voorwaarden, dienst als hem dat werd verzocht omdat het belang van het land dat eiste.

Op 14 maart 1653 werd de Slag bij Livorno uitgevochten tussen de Engelsen met een eskader onder Henry Appleton en een Hollands eskader onder Commandeur Jan van Galen.

Van Galen behaalde een klinkende overwinning en schakelde 5 van de 6 vijandelijke schepen uit, maar een kanonskogel verbrijzelde zijn rechteronderbeen. Hij hield zijn verwonding echter verborgen, tot de opperstuurman het merkte en hem dwong zich te laten behandelen. De Chirurgijn moest daarbij zijn rechterbeen amputeren. Van Galen dronk daarop een glas wijn en liet zich terugbrengen naar zijn commandopost om de strijd voort te zetten, met het genoemde resultaat.

Enige dagen later bezweek hij echter aan de complicaties van zijn verwondingen.

Hij ligt begraven in een praalgraf in de Nieuwe Kerk te Amsterdam, niet ver van Michiel, maar iets bescheidener.

