

**Bankbiljet met afbeelding van De Ruyter.**



f 100,== biljet met M.A. De Ruyter,  
 Uit de serie "Erflaters II" Ontwerp van R.D.E. Oxenaar.  
 Het biljet was in omloop van 15 december 1972 tot 21 oktober 1985

Copyright De Nederlandsche Bank N.V., Amsterdam.

**Postzegels met de afbeelding van De Ruyter.**

1907



In dit herdenkingsjaar, 1907, heeft de toenmalige PTT voor het eerst in haar geschiedenis een serie postzegels uitgegeven waarop een ander persoon dan de regerende vorst was afgebeeld.

Men was kennelijk dermate tevreden met dit experiment, dat men dezelfde zegels d.m.v. een opdruk ook gebruikte als portzegels





In 1943 stond de Duitse bezetter geen zegels met een afbeelding van onze Koningin toe. Men besloot toen een uitgebreide serie "Zeehelden" uit te geven.

**1943**



In 1957, het 350ste herdenkingsjaar van de Ruyter's geboorte, eerde de PTT hem andermaal met tweetal zegels, Ditmaal was zijn beroemde vlaggenschip de "**Zeven Provinciën**" ook in de reeks opgenomen.

**1957**



Voorlopig is in 1976, de driehonderdste sterfdag van de Ruyter, de laatste zegel met zijn beeltenis uitgegeven. Men koos daarvoor het beroemde standbeeld van Louis Royer dat sinds 1841 te Vlissingen staat en dat ook de openingspagina van deze website siert.

**1976**



Het is te hopen, dat deze goede gewoonte wordt voortgezet.

In 1964 herdacht de Nederlandse Antillen, dat de Ruyter in 1664 een bezoek aan het eiland St Eustacius had gebracht.

**1964**



Helaas werd bij het afdrukken van de familiewapen een fout gemaakt. Men beeldde het wapen van de Ruyter's zoon, Engel de Ruyter af. Deze voerde in het wapen van zijn vader ook nog een hartschild met een staande leeuw, welke toevoeging door de Spaanse Koning aan Engel was verleend na het sneuvelen van zijn vader in 1676. Het is vermeldenswaard, dat ook op het praalgraf van de Ruyter, in de Nieuwe Kerk te Amsterdam, het wapen van Engel is afgebeeld, en niet het wapen dat de Ruyter zelf voerde.

2007



Deze zegels werden in een serie "Mooi Ederland" uitgegeven door de Kon.TNT-Post (opvolger van de PTT) ter viering van de vierhonderste geboortedag van de Ruyter, en ter viering van de mijlpaal van 100 jaar nadat de PTT voor het eerst in 1907 een zegel uitgaf met andere beelden dan de vorst of vorstin, maar er in dat 300ste jubileumjaar eveneens de Ruyter voor koos. (Zie hierboven onder **1907**)



Hr.Ms. LCF "de Ruyter"  
in de marinehaven te  
Den Helder.



Het vlaggenschip  
"De Zeven Provinciën"  
in aanbouw te Lelystad



Het standbeeld op de boulevard te  
Vlissingen.

Ook naar aanleiding van de samenstelling van de "**Canon van Nederland**" met daarin de accenten die het fundament voor het Nederlandse historische erfgoed vormen, komt de Ruyter prominent voor.



Deze zegels werden uitgegeven n.a.v. de publicatie van de "**Canon van Nederland**".

Er werden in het jubileumjaar 2007 ook een tweetal pasmunten ad € 5,== (in zilver), en € 10,== (in goud) geslagen,



De ene zijde van de zilveren munt

Ook werd, wederom n.a.v. de **Canon van Nederland** een zilveren penning geslagen.



De andere zijde van de gouden munt

