

Jan van Nes (1631-1680)

Door Dr P.G. Vonk.



Jan van Nes was de vijf jaar jongere broer van Aert van Nes.

Sinds 1652 was hij luitenant op het schip "Gelderlandt" waarover zijn vader, het bevel voerde. Die overleed echter al datzelfde jaar.

Jan van Nes bleef varen en werd in 1658 benoemd als luitenant op het schip van van Wassenaer van Obdam tijdens de Noorse Oorlog. Hij onderscheidde zich tijdens de Slag om de Sont in november van datzelfde jaar.

In 1659 werd hij benoemd tot kapitein, aanvankelijk op het schip van de admiraal, later op een eigen schip. Hij voerde vele opdrachten uit voor begeleiding van koopvaarders en maakte, met zijn broer deel uit van de vloot onder de Ruyter die in 1664 de bekende tocht naar Afrika's westkust en het Caraïbische gebied maakte. Als gevolg van zijn prestaties tijdens die tocht werd hij in 1666 bevorderd tot schout-bij-nacht.

Hij nam tijdens de Tweede Engelse Oorlog (1665 – 1667) aan vrijwel alle grote zeeslagen deel, evenals in de Derde Engelse Oorlog (1672 – 1674). In de Slag op Schoneveld was hij schout-bij-nacht in het eerste eskader, dat onder commando stond van zijn broer.

Als erkenning van de bewezen diensten benoemde de Staten-Generael hem in 1673 tot vice-admiraal als opvolger van Johan de Liefde, die enkele maanden daarvoor in de Slag bij Kijkduin was gesneuveld. Hij ontving ook als dank een aanzienlijke rentebrief.

In 1680 werd hij begraven in de Grote Kerk te Rotterdam, waar later zijn oudere broer ook zou worden bijgezet.

