

Johan de Liefde (1619-1673)

Door Dr P.G. Vonk



Op 16 juni 1644, 25 jr oud, werd hij aangesteld als kapitein en twee maanden later maakte hij al een Turks kaperschip uit Algiers buit. Kort daarna veroverde hij ook een schip op de Duinkerker kapers.

In de Eerste Engelse Oorlog (1652 – 1654) en speciaal in de gevechten bij Dungeness tussen M.A. Tromp en Blake op 10 december 1652 had hij een werkzaam aandeel.

Op 4 november 1657 was hij, evenals Aert van Nes, betrokken bij aanvallen op de terugkerende Portugese suikervloot, waarbij hij een schip van deze vloot wist te veroveren.

Ook vocht de Liefde mee in de Sont (1658) tijdens de Noordse Oorlog (1657 – 1660)

In 1661 vertrok hij onder de Ruyter naar de Middellandse Zee om op te treden tegen de Barbarijse zeerovers. Op 29 januari 1665 werd hij bevorderd tot schout-bij-nacht en op 24 februari 1666 tot vice-admiraal. In de Tweede Engelse Oorlog kwam hij veelvuldig in actie en wel in het bijzonder tijdens de Vierdaagse Zeeslag en de Tocht naar Chatham.

Als commandant van een van de eskaders die de Medway opvoeren was de verovering van het vlaggenschip van de Engelse vloot, de "Royal Charles" voor een groot deel zijn werk. Voor deze roemrijke daad, die zeer tot de verbeelding sprak, vereerden de Staten hem met een gouden keten met gedenkpenning.

Verovering Royal Charles, door Peter v.d. Velde, (Rijksmuseum)



In 1670 nam hij wederom deel aan een strafexpeditie tegen de Barbarijse zeerovers, In de drie zeeslagen van de Derde Engelse Oorlog, was hij een belangrijk figuur. In de Slag bij Schooneveld weerde hij zich geducht als vice-admiraal en plaatsvervangend commandant van het tweede eskader. Hij werd gewond door een splinter tegen zijn voorhoofd, maar vocht desondanks toch mee tijdens de Slag bij Kijkduin (21 augustus 1673) waar hij sneuvelde.

Het echtpaar de Liefde waren persoonlijke huisvrienden van de Ruyter en zijn vrouw Anna van Gelder.